

Børsens forlag udgiver en ny håndbog i serien "ledeshåndbøger". Denne gang er temaet "offentlig økonomistyring". Håndbogens hovedredaktører er professorerne Steen Hildebrandt og Per Nikolaj Bukh. Artiklerne er skrevet af mange forskellige fra den offentlige sektor. Helt konkret er håndbogen et ringbind + en internetversion, hvor indholdet løbende udbygges og udskiftes. Håndbogen betragter økonomistyring bredt og som et ledelsesredskab. Det betyder, at der især er fokus på ledelsesrapportering, planlægning og forandringsledelse i forskellige afskygninger. Der er ingen tvivl om, at håndbogen med dette miks mellem styring og ledelse rammer et tomrum, som der er behov for at stille skarpt på i dag.

Betryggende koncept

Med den nye håndbog i økonomistyring er der tale om et praktisk og betryggende koncept, som sikrer, at indholdet til enhver tid er tidssvarende. Desuden er hele håndbogen bygget op på en måde, som understøtter, at håndbogen bliver en egentlig opslagsbog. Konceptet er med andre ord rigtigt tænkt, og grundstenen til en ny "bibel" på linie med Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan og KL's budgetvejledning m.v. er lagt.

Rigtig målgruppe

Det er klart, at en håndbog om økonomistyring for hele den offentlige sektor – staten, amterne, kommunerne – er et ambitiøst projekt. For selv om der er mange fællestræk og ensartede udfordringer, så er der uden tvivl behov for, at der bliver taget højde for de enkelte sektoreres særlige karakteristika på styringsområdet. Først da vil håndbogen blive rigtig nærværende og derved brugbar for hver af målgrupperne. Det betyder ikke, at ambitionen om at nå hele den offentlige sektor er forkert. Som den foreligger nu, kan alle tre sektorer finde inspiration. Men der bør være vedvarende opmærksomhed på ovenstående problemstilling.

God balance

Håndbogen beskriver på en lettilgængelig måde en række forskellige ledelses- og styringsredskaber. På nuværende tidspunkt indeholder bogen bl.a. beskrivelser af balanced scorecard, benchmarking, videnregnskaber, resultatløn, omkostningsregnskaber. Du behøver ikke at læse hele afsnittet. Hvis du kun går efter en mindre specifik del, så er siderne bygget op, så venstre spalte med stikord angiver hovedindholdet. Nemt og praktisk. Indholdsmæssigt er det også en klar styrke, at der er mange afsnit med praktiske eksempler for eksempel fra Århus Amt, Forsyningsvirksomhederne i Aalborg og Post Danmark. Det giver håndbogen "kød og blod", og det giver rig mulighed for at få ny inspiration. En tilgang, der absolut bør fastholdes i den videre udbygning. Selvom der gennem de senere år er udgivet en del bøger og publikationer om økonomistyring, så er der både plads til og behov for denne nye håndbog. Dels fordi økonomistyring står højere på dagsordenen, end vi længe har set det. Dels fordi der løbende er brug for at søge viden og erfaringer som inspiration til videreudviklingen af den økonomistyring, som udøves rundt om i den offentlige sektor.